

Para Bir Egemenlik Simgesiye Dolar Neyimiz Olur?

Bir deęişim aracı olan para, elbette bir simgedir. Ancak simgeden çok öte egemenlięi oluřturan en temel unsurlardan biridir. Millet kavramını oluřturan bileřenlerden birisi de aynı dili konuřan, aynı kùltürü paylařan, aynı coęrafyada yařayan, ortak bir hedefi olan ve birlikte yařamak için ortak bir irade koyan insanların aynı pazara egemen olmasıdır. Pazara egemen olmanın en önemli unsuru da, aynı deęişim aracını yani aynı parayı kullanmasıdır.

İlkel topluluklarda takas yoluyla yapılan alıřveriř, giderek kıymetli sayılan eřyaların deęişim aracı olarak kullanılmasına evrilmiř, fildiři, deniz kabuęu, çivi vb. araçların da kullanıldıęı bu ařamadan sonra ender ve deęerli maden olduęu keřfedilen bakır, gümüş, altın deęişim aracı olmuřtur. Giderek bunların aęırlıkları sabitlenmiř ve üzerlerine simgeler iřlenmiřtir. Bundan 2300 yıl kadar önce para antik Mısır'da böylece ortaya çıkmıřtır. Bundan 1700 yıl kadar önce de güçlü devletler gücüne göre bu metal parçalarının üzerine iřledikleri simgelerle kendi paralarını geçerli kılmıřlardır. Giderek paraların üzerine egemenin simgesi ya da resmi iřlenmeye bařlamıřtır. Ortaçaę Avrupa'sında feodal beyler gücüne göre kendi paralarını egemen kılmaya çalıřmıřlardır.

Çin'de yaygın olarak kullanılan para, İslam ÷lkelerinde Emeviler döneminde, Abdülmelik Bin Mervan tarafından, Dinar adıyla 696 yılında bastırılmıřtır. İslam ÷lkelerinde olduęu gibi Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra da para egemenlięin en önemli unsurlarından biri olmuřtur. Zamanla yükselen taht ve egemenlik kavgalarında o kadar önem kazanmıřtır ki, taht kavgasını kazanan ya da isyan eden her hükümdar kendi adına hutbe okutup para bastırarak egemenlięini ilan etmiřtir. Belki dikkatimizi çekmez ama tarih kitaplarında egemenlięin ince ayrıntılarından biri kendi adına para bastırmaktır. Bu olayın benzeri Avrupa ÷lkelerinde Papa ya da dini önder tarafından kutsanma ve para bastırma ile gerçekteřmektedir. Paranın üzerinde zamanın hükümdarının resmi, tuęrası ya da ikisinin birlikte olması günümüzün kaęıt paralarına kadar gelmiřtir.

Bazı hükümdarların paraları daha kıymetli olmuřtur. Askeri ve ekonomik gücü yüksek olanlar ayarı daha yüksek para kullanmıřlar, güçleri azaldıkça ayarı düşük para kullanmıřlardır. Devalüasyon adını verdięimiz paranın deęerinin düşmesi o zamanlar ayarı düşük para basılması olayından ibarettir.

Türkiye Cumhuriyeti de ilk günlerinde Osmanlı paralarını kullanmıř, 30 Aralık 1925 tarih ve 701 sayılı kanunla ilk paralarını çıkarma kararı almıř, 1927 yılından itibaren bu paraları kullanmıř, 1937 yılından itibaren yeni Türk harfleriyle basılan paraları kullanmıřtır.

Türkiye Cumhuriyeti bu kararla yetinmemiř, 25 řubat 1930 tarihinde Türk Parasını Koruma Kanununu çıkarmıřtır. Tıpkı Türk yurdunu korumak için Türk Silahlı Kuvvetlerini kurup geliřtirdięi, yurttařların haklarını korumak için anayasalar ve yasalar yaptıęı gibi, yurttařların geliřimi için devrimler yaptıęı gibi, çocukları korumak için, kadınları korumak için, ormanları, zeytinlik alanları, su havzalarını, kıyıları, hayvanları korumak için yasalar yaptıęı gibi...

Türk Parasını Koruma Kanunu 12 Eylül darbesi sonucu işbaşına gelen Turgut Özal döneminde sürekli değişikliğe uğratılmış ve nihayet bugünkü haliyle TÜRK PARASI KARŞISINDA YABANCI PARALARIN EGEMENLİĞİNİ KURMA KANUNU haline dönüştürülmüştür. Canilerin, tecavüzcülerin, kara paracıların bile haklarının korunduğu ülkemizde Türk parasını koruma altına alacak önlemler “devrim” adıyla fiilen kaldırılmış, bu nedenlere TV ekranlarında sürekli değişen yabancı paraların değerlerini izleyen en sade yurttaşlar bile şaşılık illetine tutulmuş, bu nedenle gerçekleri göremez hale getirilmişlerdir. TV kanallarındaki haberlere bakılırsa Dolar, Euro, Sterlin, Frank vb. paralar yükselmekte, borsa, altın ve bağlı olarak tüm değerli metaller yükselmekte, ardından petrol, enerji, ulaşım, gıda, sağlık, eğitim, başta olmak üzere her şeyin fiyatı yükselmektedir. Bu durumda aklımıza otoyolda ters yönde ilerlemekte olan Temel fıkrası gelmektedir. Temel kendinden başka tüm araçların ters yönde gitmekte olduğunu düşünmektedir. Tıpkı bizim Türk Lirasından başka her şeyin değerinin yükselmekte olduğunu düşünmemiz gibi. Temelin ters yönde ilerlemesi gibi Türk Lirasının değeri sürekli DÜŞÜRÜLMEKTEDİR. Türk insanının, Türk ürününün ve sonuçta Türk vatanının değeri her geçen gün düşürülmektedir.

Türk ulusunun egemenliğinin simgesi olan Türk parası ve üzerindeki Atatürk resimleri yerine üzerinde ABD başkanlarının resimlerinin basılı olduğu yeşil kağıt parçaları egemen olmakta sıra neredeyse ABD başkanları adına hutbe okutulmaya gelmektedir.

ABD Dolarının değerinin yükseldiğine ilişkin her haber ABD Cumhurbaşkanı adına hutbe okutulması ile eşdeğerdir. ABD Doları Türk yurdunu işgal etmekte, Türk insanının emeğine tecavüz etmektedir. ABD Dolarının Irak'ta kadınlara kızlara tecavüz eden ABD askerinden farkı yoktur. Tecavüz ekonomik alanda gerçekleşmekte Türk parasının değeri yok edildiği için Türk halkı büyülenmişçesine TV ekranları başında tecavüzcüsünün “zaferlerini” izlemekte, köşeye koyduğu birkaç yeşil kağıt parçasına şükran duymaktadır. Dolar uyuşturucu olmuş hepimizi uyutmaktadır. İşte bu nedenle, Türk Parasını Koruma Kanunu yeniden hayata geçirilmeli, öncelikle Dolar üzerinden yapılan her türlü işlem yasaklanmalı, ihracat ve ithalat yapanlar dışında kimse ABD doları başta olmak üzere yabancı paraya dokunamamalıdır. İhracat ve ithalat yapanların işlemleri de sıkı bir denetim altında tutulmalıdır.

Yazının başlığındaki soruya yanıt vermek gerekirse ABD Doları Türk parasına, dolayısıyla egemenliğimize yöneltilmiş ekonomik bir silahtır.

Yüz yıl önce yurdunu emperyalist işgalden kurtarmasını bilen Türk ulusu, ekonomisini de yabancı işgalden kurtaracaktır. Ancak bu işi yapabilmesi için önce Türk halkının eline tutuşturulmuş ekonomik silah olan yabancı paranın Türk Lirasına yöneltilmesini engellemek yani Türk Lirasını egemen kılmak gerekmektedir. Umutsuz değiliz. BAŞARACAĞIZ...

Lütfü Kırayoğlu

12.12.2021