

TÜRK DEVRİMİ IŞIĞINDA YENİDEN YAPILANMAK

Aydın ESEN

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal'in ufkun ötesini de gören stratejik dehası önderliğinde kurulan bir devlettir. Bu devlet ilan edildiğinde önünde aşılması gereken 2 önemli sorun vardı:

- Halk cahil ve yoksuldu, ulus bilincinden yoksundu,
- Ekonomisi harap ve çökmüş bir durumdaydı, bu konudaki kurum ve kadroların oluşturulması yani devletin yeniden yapılandırılması gerekiyordu.

Atatürk, Aralık 1935'te İsmet İnönü'ye gönderdiği bir mesaj bu 2 konunun önemini o tarihte hala devam ettiğini göstermektedir. Mülkiye'nin Ankara'ya taşınması öncesinde gönderilen bu mesajda Atatürk Mülkiyelileri "**Türk ulusunun tam anlamı ile millet olmasına çalışan, modern bir Türk devleti kurmak için**" özveriden kaçmayan "**yüksek değerde arkadaşlarım**" olarak niteliyordu.

.....

100 yıllık Cumhuriyetimiz bu süre içinde önemli kavşak noktalarından geçmiştir.

- 1938- Atatürk'ün ölümü
- 1946- Çok partili demokrasiye geçiş,
- 1960- Askeri müdahale
- 1971- 12 Mart muhtırası
- 1980- Askeri darbe
- 2002- Karşı devrimin iktidara gelişi
- 2016- 15/20 temmuz sivil darbesi

Bu olayların her biri ulusun ve devletin yapısını etkilemiş ve maalesef gidişat genellikle Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerinden ve amaçladığı çağdaş uygarlık hedefinden uzaklaşma yönünde olmuştur.

Cumhuriyetimizin 100 yıllık dönemi, ilginç bir şekilde yaklaşık 20'şer yıllık dönemler itibariyle birbirinden farklı özellikler taşımaktadır. Ancak bu 100 yılın

sadece 2 dönem biz Atatürkçülerin kıvanç duyduğu dönemlerdir: 1919-1923 Dönemi ile 1961-1980 Dönemi.

1-1923-1938 Dönemi (Kurtuluş ve Kuruluş Dönemi): Tarumar olmuş bir nüfus ve coğrafyadan ibaret olarak devralınan ülke bugün bile tüm çabalara rağmen yıkılmayan kurum ve kurallarla yeniden inşa edilmiş ve 15 yıllık bir dönemde ortalama %7.5 büyüme hızına ulaşmıştır. Bu 15 yıllık dönemde Türkiye %197 büyümüştür.

Yeni devlet ve yeni toplum oluşturmanın heyecanı tüm insanlarımızın ortak davranış kodu haline gelmiştir. Siyasi bağımsızlığını kazanan Türkiye bu atılımlarla ekonomik bağımsızlığını da büyük ölçüde sağlamıştır.

Bu dönemde yapılan devrimler Kurtuluş Savaşı ile birlikte Dünyayı etkileyen devrimler arasında Fransız ve Rus devrimlerinden sonra Türk Devrimi olarak yerini almıştır.

2-1939-1960 Dönemi (Cumhuriyetin Nitelik Değiştirilmesi Dönemi): Bu dönem, birinci dönemin bağımsız ve ulus öncelikli dengeli kalkınma heyecanı yerini giderek sınıfsal dengenin bozulduğu ve dış bağımlılık sürecinin başladığı bir dönemdir.

3-1961-1980 dönemi (Özgürce Kalkınma ve Karşı Darbeler Dönemi): 1961 Anayasası ile getirilen kurum ve kurallar Türkiye'ye ekonomik kalkınma, özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi alanlarında büyük bir sıçrama zemini hazırlamıştı.

Türkiye kamu öncülüğünde planlı, ithal ikameli ve iç pazarı gümrüklerle korunan bir kalkınma modeli ile bu dönemde milli gelirden ortalama %6,6, sanayi üretiminde de %9,6 büyüme hızına ulaşmıştır.

Bu dönem de Atatürk dönemi gibi devletin yeniden yapılanması ve ulusun yeni bir heyecanla yüksek bir kalkınma hızına ulaştığı dönemdir.

Bu özgürlük ortamında 1960'ların ikinci yarısında "68'liler" olarak tanımlanan üniversite gençliğinin ve işçi örgütlerinin daha adil ve daha ileri bir Türkiye için isteklerini yüksek sesle haykırımları provoke edilerek hazırlanan zemin 1971 12 Mart askeri muhtırası ile sonuçlanmıştır. Bu darbe ile demokratik hak taleplerinin sesi kısılmış, dik duran başlar bastırılmıştır.

1970'lerde demokratik hak talepleri bayrağını tekrar kaldıran "78'liler" gençliğine 1980 12 Eylül askeri darbesi ile yeni bir tırpan atılmıştır.

4-1981-2001 Dönemi (Devleti Eritme ve Toplumunu Dönüştürme Dönemi):

“Bizim Çocuklar”ın darbesinden sonra getirilen 1981 Anayasası ile budanan çağdaş düzenlemeler yerini Türk-İslam anlayışına bırakmış ve o Türkiye'nin önüne cehalet ve sefalet giden yolları açmıştır. “Sosyal gelişmenin ekonomik gelişmenin önüne geçtiği” söylenen bu dönemde kalkınarak ekonomiyi öne geçirmek çabaları yerine sosyal haklar ortadan kaldırılarak yeni bir denge kurma anlayışı tercih edilmiştir. Bu uygulama globalleşme adı altında kapitalist sömürüyü sürdürmeyi hedefleyen neoliberal politikaların tüm azgelişmiş ülkelere model olarak sunulduğu dönem ile örtüşmektedir.

5-2002-2022 Dönemi (Karşı Devrim Dönemi): Açılan cehalet ve sefalet yolundan iktidarın kapısından giren karşıdevrimci anlayış, iktidardaki gücünü yandaşlık ve yolsuzluk uygulamaları ile pekiştirmiş, yazılı kurallar dışındaki uygulamaları ile paralel bir yürütme oluşturmuştur. Gerici odaklar bu dönemde güçlenmiş ve devleti aralarında paylaşmışlardır. Bu dönem gelinceye kadar bir Avrupa devleti sayılan ülkemiz azgelişmiş bir Orta-Doğu ülkesine dönüştürülmüştür. Yine bu dönemde Türkiye hızla tüm uluslararası bilimsel, ekonomik ve sosyal istatistiklerin en alt sıralarına doğru gerilemiştir.

1980 yılından bu yana ülkemizde uygulanagelmekte olan neoliberal politikalar bu dönemde hızlanarak ekonomik bağımsızlığımızı yok edilmiş, ulusal bilinci köreltilmiştir. 1980 yılında başlayan karşıdevrim süreci giderek hızlanarak Cumhuriyetimizin maddi-manevi tüm kazanımlarımızı yok etmiştir.

Ülkemizin fabrikaları, bankaları, sınai kuruluşları satılmış, tersanelerine, kozmik odalarına girilmiştir.

Ulusunu oluşturan ortak değerler yerine ayrıştırıcı alt kimlikleri öne çıkaran bir siyaset dili egemen olmuştur.

Bilim kurumları yerine inanç grupları desteklenmiş, devlet kurumları tarikatlar arasında adeta paylaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti adeta “şeyhler, dervişler, müritler memleketi” olmuştur.

Dünün “Onurlu Türkiye Cumhuriyeti”nin itibarı, bu yönetim anlayışı sonucunda emir verilebilen ve kapıda bekletilerek istiskal edilen bir seviyeye düşürülmüş, bu seviyesizlik israfla inşa edilen saraylarda, altın varaklı koltuklarda kibirle oturularak örtülmeye ve adalet heykelinin elindeki terazinin yerine sopa verilerek sürdürülmeye çalışılmıştır.

.....

2023 yılında başlayacak olan **6. Dönem “Yeniden Yapılanarak Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye’nin Kurulması Dönemi”** olacaktır.

Hedef ve yapılacaklar bellidir :“1923-1938” ile “1961-1980” dönemlerinde olduğu gibi ulusun gönencini ve devletin kıvancını hedef alan kamu öncülüğünde planlı, karma ekonomik model ile “Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye”yi yeniden kurmak.

Bu hedef, yukarıya aldığımız Atatürk’ün mesajında gösterilen ve biz Atatürkçülere verilen **“Türk ulusunun tam anlamı ile millet olma”** ve **“modern bir Türk devleti kurma”** görevi ile birebir örtüşmektedir.

Vatan tekrar ağlıyor. Vatanın gözyaşlarını dindirmek için “Atatürk’ün özveriden kaçmayan yüksek değerdeki arkadaşları” olan tüm Atatürkçüler görev başına.

Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri ve uygulamaları, küreselleşen dünyada algı, baskı ve sömürü ile dahi sürdürülemeyen neoliberal ekonominin yerine yeni arayışlara da yol gösterecek niteliktedir.

25.05.2022/Ankara

