

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN! DEĞERİNİ BİLMİYEN, BİLİNMESİNİ İSTEMİYEN SİYASETÇİLER, EN KISA SÜREDE SİLİNİP GİTSİN!

Kabotaj özgürlüğü, bir ulusun kıyılarında deniz ulaşımını kendi egemenliğinde bulundurması hakkını güvence altında bulundurması demektir. Osmanlı'nın çağdışı kalarak Türk ulusunu her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da çağının çok gerisinde bırakması sonucu, üç yanı deniz olan Anadolu ve Trakya coğrafyasında Türk ulusu gemicilik alanında çok geri bırakıldığı gibi ve bu nedenle liman işletme, gemi çalıştırma haklarından da yoksun bırakılmıştı.

1 Temmuz 1926 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği yasayla uluslararası düzeyde ilân ettiği deniz işletmeciliği egemenlik hakkımızı, Osmanlı Devletinin yabancılara bu alanda da tanımış olduğu ayrıcalıklara son vererek, kıyılarımızda su ulaştırma ve taşımacılık hakkının yalnız Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına ait bir hak olduğu ilân ederek saptamış oluyordu.

Ulusal Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı bilinçle kutlamak, ancak "özgürlük ve bağımsızlık" kavramlarının ulus olarak özümlemesine, siyasal kadrolarımızın bu konuda hiçbir ödün vermeyecek nitelikte insanlardan seçilmesi gereğine bilinçle sahip olunmasına bağlıdır.

Bu nedenle, Denizcilik Kabotaj Özgürlüğü Bayramımızı da kutlarken, Atatürk'ün "Özgürlük ve bağımsızlık" tanımının her Türk yurttaşınca öğrenilip anlaşarak benimsenmesinin zorunluluğunu vurgulamak gerekir:

"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. "

Bence bir ulusta onurun, saygınlığın, doğruluk ve insanlığın varlığı ve kalıcılığı, kesinlikle o ulusun özgür ve bağımsız olmasına bağlıdır.

Ben bir kişi olarak bu niteliklere çok önem veririm. Ancak bu niteliklerin kendimde bulunduğunu öne sürebilmem için, üyesi olduğum ulusumun da özgür ve bağımsız olduğunu görmeliyim. Özgürlük ve bağımsızlık benim için bir yaşam sorunudur.

"BEN YAŞAYABİLMEK İÇİN KESİNLİKLE ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ BİR ULUSUN ÇOCUĞU OLMALIYIM."

Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutlarken, Türk ulusunu, doğal hakkı olan bu yüce değerlerine kavuşturan yüce önder Atatürk'ü en derin saygı ve gönül-borcu duygularıyla anıyor, özgürlük ve bağımsızlığın değerinin bilincinde olmayan, bu değerleri baltalamaya eğilimli olan siyasetçilerin artık Türk siyasal yaşamından dışlanmasını özlüyoruz.

Prof. Dr. Özer OZANKAYA